

Το πουλάκι
«Τσίου»
αρρώστησε



Ένα παραμύθι απ'
τους μαθητές της Α΄ τάξης
με εικόνες

13/2/2013

Μια φορά κι έναν
καιρό ζούσε ένα πουλάκι
που το λέγαν «Τσίου».

Μια χειμωνιάτικη μέρα
βγήκε στο χιόνι να βρει
σκουληκάκια να φάει.

Όμως όλα τα σκέπασε
πυκνό χιόνι και δε βρήκε
την τροφή του.



Το καημένο το πουλάκι
τουρτούριζε απ' το κρύο
και πλησίασε σ' ένα παρά-
θυρο.

Χτύπησε το τζάμι με το
ράμφος του τούκ τούκ τούκ
για να ζητήσει τροφή.



Για καλή του τύχη στο
σπίτι ζούσαν μια γάτα η
Ψιψίνα, ένας σκύλος
ο Μολύβιος και ο πα-
παγάλος της Ιωάννας.



Μόλις άκουσαν τον
χτύπο του τζαμιού άνοι-
ξαν ρρήγορα και αντι-
κρυσαν ένα μικρό
πουλάκι που τσουρούριζε.



Το έβαλαν γρήγορα
στο σπίτι τους και το
περιποιήθηκαν.

Το πουλάκι είχε αρρω-
στήσει απ' το πολύ κρύο κ
είχε πυρετό.



Η Ψιφίνα του έκανε ένα
ζεστό τσάι του βουνού
και του το πρόσφερε.

Το πουλάκι το ήπιε με
ευχαρίστηση.

Ο Μολύβιος ο σκύλος
του έφερε παντόφλες για
να ζεσταθούν τα ποδαράκια
του και ο Παπαγάλος το
σκεπάσε με το ζεστό πάλω-
μα.



Το έβαλαν χρήγορα σε
ένα κρεβατάκι και το
σκέπασαν με ένα ζεστό
πάπλωμα.

Το πουλάκι Τσίου ένω-
σε αμέσως ότι βρέθηκε
σε μια οικογένεια που
το φρόντιζε με αγάπη.



Σε λίγες μέρες το
πουλάκι Τσίου έγινε τελείως
καλά χάρη στους
πολύ καλούς του φίλους
που το φρόντισαν και το
αγάπησαν πολύ.

Είναι πολύ σημαντικό
να έχεις καλούς φίλους
είπε το πουλάκι και χαμο-
χέλασε ευτυχισμένο
και ζήσανε αυτοί καλά
κι εμείς καλύτερα.....



ΤΕΛΟΣ

Το παραμυθάκι
διηγήθηκαν οι μαθητές
της Α' τάξης :

Μαρίνα

Λούλα

Χριστίνα

Παναγιώτης

Γιώργος

Θάνας

Πρόδρομος

Συμεών

Αναστασία

Μιχαήλ

Νεκτάριος

Αφροδίτη

Μαρία

Ελένη

Ραφαέλα

Λευτέρη